

Hatasız Kul Olmaz ile İlgili Kompozisyon

Giriş:

Hiçbir insan kusursuz değildir. En bilge, en ahlaklı, en zengin kişiler bile hayatta yanlışlara düşebilir. Bu, insan doğasının bir parçasıdır. Allah, her insana nefis adını verdiği içsel bir güç vermiştir. Nefis, insanların dürtülerini harekete geçirir ve zaman zaman bizi yanlış yollara sürükleyebilir. Ancak unutmamamız gereken bir gerçek var: Hepimiz insanız ve her birimizin zayıflıkları, duyguları ve değerleri bulunuyor.

Gelişme:

Bu gerçeği Kuran'ı incelediğimizde daha da açık bir şekilde görebiliriz. En yüce peygamberlerden biri olan Hz. Musa'nın bile geçmişinde bir cinayet vardır. Ancak önemli olan, bu hatayı yapmış olması değil, onun sonrasında pişmanlık duyup tövbe etmesidir. Allah da bu tövbesini kabul etmiştir. Demek ki, peygamberler bile hata yapabilir. Peki, biz sıradan insanlar, bu kadar mükemmel olmaları beklenen peygamberlerden daha mı üstünüz? Orhan Gencebay, ünlü şarkısında bu gerçeği şöyle dile getiriyor: "Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni."

Bu noktada, insanların hatalarıyla kabullenilmesi ve sevilmesi önem kazanıyor. Gül bile dikensiz değildir. Nitekim onu koklayıp tutmak isteyenler, ellerine batacak iğneleri de kabullenmek zorundadır. Gülün dikenleri olduğu gibi, insanların da kusurları vardır. Kimi zaman bu kusurlar, tutup kokladığınızda elinizi batırabilir. Ancak bu, onun güzelliklerini görmekten vazgeçmememiz gerektiği anlamına gelmez.

Sonuç:

Hatasız, günahsız olan tek varlıklar meleklerdir. Bu onların yaratılışlarından kaynaklanır. Bizdeki nefis onlarda bulursa, onlar da insanoğlu gibi hatalar yapabirdi. Bu nedenle, çevremizdeki insanları kusurlarıyla kabullenmek, onları sevmek bize mutluluk getirir. Elmanın sapı, armudun çöpü deyip herkeste kusur ararsak, yalnızlık kaçınılmaz olur. Özetle, hatasız kul olmadığımızı kabullenmek, insanlar arasında birlik ve sevgiyle yaklaşmak en doğrusudur.